

Skydeidrættens Venner!



Skydeidrættens venner foran Idrættens Hus.

Det årlige »møde«, som aftalt sidste år, blev afholdt d. 27-28 august i Idrættens Hus, Brøndbyhallen ved Glostrup. Der var mødt 20 venner, (een jyde, een fynbo, seks sjællændere og tolv københavnere, vi havde det dejligt, men savnede nogle flere fra provinsen.

Vi mødtes lørdag kl. 16 ved Glostrup station, hvor fem venner stillede vogne til rådighed og var chauffører og guider både lørdag og søndag. Fra Glostrup kørte vi til Idrættens Hus, hvor vi blev budt velkommen af »Poul«, og først fik vi vist de første montrér, der skal rumme Dansk Skytte Unions museum, og forklaring om at der ville blive et stort antal pokaler, plaquetter og medaljer etc., fra langt tilbage i tiden, sågalt fra forrige århundrede, når det engang er helt færdigt. Derefter blev vi med 2 elevatorer transporteret op på fjerde sal, til unionens tre kontorer og beværtet med gl. dansk, øl ell. vand, under megen snakken, så meget at vi kom for sent i gang med »Poul«s rundvisning. Det blev således en mindre »sightseeing«, da vi skulle være i Brøndbyhallens store cafeteria kl. 17.30 prc.

Det kom vi og nød en god middag. Efter denne blev vi af »Poul« vist til et separat værel-

se, hvor der blev serveret kaffe. Efter dette traktement, blev der ellers snakket og sludret, ikke mindst spillet kort, herunder måtte vi dog undvære »Poul«, da han skulle til møde, men han nåede også at komme tilbage for at få revanche fra sidste års kortspil.

Her sluttede vi ca. kl. 23.20, da vi skulle sørge for at være oplagte til søndag. Vi mødte op på Kalvebod kl. 9.00, stadig ved hjælp af de kørende venner. Skyttecentret ligger i et virkeligt skønt naturområde, men sikke strækninger, med relativt store afstande imellem de forskellige anlæg, igen godt vi var kørende, ellers havde vi ikke set ret meget.

Efter disse syn, overværede vi præmieoverrækkelsen for 300 m. DM der var afviklet lørdag og søndag. Ved samme lejlighed, fik vi lov til at overrække »Vennernes årspræmie«, til en skytte efter vores skøn. Denne gang var det vel nok den bedste, idet det blev Finn Scheibye, som vinder af DM 300 m. individuel og hold, med ny DM rekord. Som præmie havde vi fundet frem til et stopur, een times, og vi havde indtryk af, at Finn blev glad for det.

Derefter skulle vi så afvikle vores egen årsskydning, i år 50 m.

ligg. uden rem ell. andre remedier, for enkelte af os venner var det så som så med resultatet, men de gamle »rotter« klarede pæne resultater. Det blev vundet af Orla B. med 141 p. i 15 skud, efterfulgt af lille Karl, Aksel Mosebo, H.A.K., S. P. og Einar, rækkefølgen tør jeg ikke garantere for.

Da det var overstået, havde vi efterhånden fået en god appetit, og vores »chauffører«, kørte os ud i det blå, uden at ville sige noget om, hvor vi skulle hen.

Det »blå« blev, de små haver i Pilealeen, til frokost i det frie. Efter frokosten kom vi indendørs i separat lokale, til vort sædvanlige »årsmøde«, ordet var frit for kritik og ros, om året og dagens arrangement. Der var ingen kritik, da »Poul« på DSKyUs vegne havde arrangeret alt super godt. Der var derefter uddeling af præmier, seks askebægre fra N M til førnævnte resultater. »Poul« takkede for et godt afviklet møde, og ellers som I ved alt muligt godt. Een skulle jo takke for de dejlige dage, til »Poul« på DSKyU's vegne, det gjorde Helge samtidig med tak for fremmøde, og en særlig tak til Aage, for hans indsats på alle områder. Vi takker på alle 20 »venner«s vegne, men forventer endnu flere næste år, som vi da regner med at kunne glæde os til.

Aage Norrid
Maggy Schultz
Einar Svendsen
Helge Wahrén

Nye foreningsadresser

Jydsk Telefons IF
Steen Nobert Jensen, Bragesvej 19
8230 Åbyhøj

Politiets Idrætsforening
Herning
Bent Gadegaard,
Ydertoften 36, Lind
7400 Herning
Tlf. 07 - 12 61 40