

SKYDEIDRÆTTENS VENNER TIL DM I SKEET



»Vennerne« ankommer.

Så lykkedes det igen for Skydeidrættens Venner at holde »vennemøde«.

Fredericia Flugtskytteklub ved dets formand, Elo Nordahl Hansen, havde inviteret »ven-

nerne« til at overvære DM i skeet, der blev afholdt den 30. juni og 1. juli på foreningens flotte baner, som jeg forstår Flugtskytteklubben selv har stået model til.

Vi fra det sjællandske startede med intercity-tog fra København H. lørdag kl. 10. Ja, det vil sige, at der var bare ingen pladsbilletter at få til dette tog, og kasserer Einar havde derfor måttet »leje« en kupé i forløberen, der afgik kl. 9,54, men alle var mødt til tiden. Det medførte dog, at vi passerede Roskilde uden at få Hvalø Hansen med. Han sad nemlig på perronen i Roskilde og ventede på det ordinære tog. Han vendte bare ryggen til, da vi kørte fra Roskilde. Ja, det kunne jo være, at han hoppede på det ordinære tog, selv om han ikke så nogen af »vennerne«, men han var ikke at finde på færgen, hvor han blev eftersøgt, så vi var ved at tro, at han var »spildt« af



»Vennerne« følger det spændende DM.

holdet. Vi ankom til Fredericia med »forløberen«, og da det ordinære tog ankom få minutter senere, steg Hvalø velfornøjet ud med en bemærkning: »Ja, jeg sagde bare, at der var løst billet til mig, så var den ikke længere«.

Vel ankommet til Fredericia, og modtaget af Poul formand samt S.P. fra Varde, Emil S. fra Bredsten samt vor nye »ven« Peter Davidsen, Nørre Åby, der alle beredvilligt var mødt op med deres vogne, blev vi transporteret til motel Media i Snoghøj, hvor vi fik anvist vore, ganske udmærkede værelser, af en lidt forfjamsket vært.

Derefter gik turen til flugtskydningsbanerne, og her blev vi budt velkommen af flugtskydningsformand Elo, der traktede med en dejlig eftermiddagskaffe og wienerbrød samt en ret stor af den gamle danske til næsen.

Så var »vennerne« samlet, med de to gamle drenge, »lille Karl« fra Odense (79) og Hvalø (77) fra Roskilde, i spidsen, og de kan både skyde og spille kort endnu. Der blev nu tid til at tage de dejlige baner og opholdslokalet med frisk servering i øjesyn, og jeg skal love for, at der var »knald på drengen, nej på duerne, de sorte« på de tre baner. Ih, hvor skød de godt, men enkelte duer slap da helskindet igennem. Desværre kunne vi ikke nå at

overvære afslutningen om søndagen. Det var et pragtfuldt vejr om lørdagen, så det var en fornøjelse, at overvære skydningen, som vi rigtigt nød.

Efter lørdagsskydningen indtog vi, på Snoghøj Gammel Færggård, en dejlig middag. Derefter kom der gang i kortspillet. Nogen spillede, nogen var »bisiddere« med kommentarer, nogen vandt, nogen tabte. Ja, Helge W. måtte to gange i bukselommen efter forstærkning, og det var nok formand Poul, der var årsagen. Det forlød, at han havde noget til gode fra tidligere møder. Der blev spillet til midnat, jo, der skulle lukkes, ellers var der blevet spillet til den lyse morgen.

De samme gode chauffører bragte »vennerne« til motellet, og efter en rimelig god nattesøvn, var der morgenmad, så ingen behøvede at tage sulten på skydebanen søndag formiddag. Søndagsvejret, der var koldt og blæsende, kunne ikke stå mål med det dejlige lørdagsvejr, men alligevel måtte en masse »sorte duer« lide den pulveriserende død.

For »vennerne« blev der afholdt konkurrence på løbende hjort (luftgevær på 10 m bane). Uha, uha, sikken et aftræk, men alligevel kunne 79-årige »lille Karl« også her sikre sig en solid 1. plads efter en meget fin skydning.

Desværre måtte vi forlade banerne kl. 12, da der var arrangeret frokost på Snoghøj Gammel Færggård kl. 12,30, så afslutning og præmieuddeling (der var skænket en smuk præmie af »vennerne«) måtte overlades til formand Poul.

Vi havde den ære og glæde, at formanden for Dansk Flugtskydningsforbund, Bendt Rasmussen, deltog i den splendide frokost, der blev serveret af kromutter, og hvorunder der af formand Poul blev givet en mere eller mindre – dog mere sandfærdig – karakteristik af de deltagende »venner«.

Ja, der kunne skrives om mangt og meget, når gamle skyttevenner mødes, men pladsen tillader det nok ikke. Der blev udbragt »et leve« for formanden og de to forbund af »vennerne«, med tak for alt hvad der var passeret, og jeg er sikker på, at alle deltagerne, med undertegnede, er enige i, at bringe en hilsen og tak til Fredericia Flugtskytteklub for en gæstfri modtagelse, og en dejlig weekend.

Axel M.

Dansk Skytte Unions styrelsesmøde

Dansk Skytte Union afholder styrelsesmøde den 14. og 15. september i Idrættens Hus.

Skulle vore medlemmer have nogle væsentlige ting, de måtte ønske behandlet på dette møde, bedes man indsende sine ønsker til kontoret inden den 12. september.