

i skyttebladet 24 sep *de* *2005*

Møde i Skydeidrættens Venner 12 – 13 september 2005 i Aarhus.

28 tilmeldte medlemmer dukkede op i skytternes Hus lidt efter lidt og blev budt velkommen af Kaj Muhlig

Man begyndte straks på skydekonkurrencen - 15 gæld. Skud i lille skive - og snapseskydningen på speciel skive.

Kaj Muhlig og Inger Clausen havde arrangeret Ta selv kaffebord.

Henning B. Clausen og hans kone Inger havde sammen med Niels Juul og dennes kone Inge i 2 Auto-campers i en måned kørt rundt i Amerika i området langs Coloradofloden.

. Det var der kommet en meget spændende videofilm ud af. Det var helt utrolige landskaber og klippeformationer.

Det må have været deres livs rejse.

Derefter begav vi os til Idrættshøjskolen for indkvartering og middag.

Under middagen overrakte 1 fl. Rødvin til de 5 af fødselarerne, der var mødt, nemlig Villy Oleseb, Jørgen Pedersen, Egon Stephansen, Arne Leth og Sv.Aa. Rasmussen.

Generalforsamlingen begyndte:

Bent Rasmussen oplæste hilsener fra medlemmer, der var forhindret i at være til stede.

Bent Rasmussen talte om Aage Norrid, der var afgået ved døden, og udtalte et æret være Aage Norrids minde.

Poul Glesner valgtes til dirigent og oplæste dagsordenen.

Bent Rasmussen aflagde beretning. Det glædede ham, at der i år deltog 28 medlemmer, det højeste antal nogensinde. Der var ikke sket så meget i årets løb. Roste Kaj Muhlig for arrangementet og omtalte også den økonomiske situation. Der var et lille overskud til næste år. Referatet skal måske i skyttebladet eller måske udsendes til de enkelte medlemmer.

Medlemstallet må være 50. Da Aage Norrid er død og 2 medlemmer er slettet på grund af manglende betaling, var der 3 pladser ledige.

Kaj Muhlig omtalte, at han mente de 2 indstillinger, der ikke kom ind sidste år, stod på venteliste

Kontingent 2006. Bent Rasmussen sagde, at de 200 kr. var egentlig meget rimeligt. De, der mødte op, kunne måske betale 300 kr.. Desværre havde mange opsagt S-B, hvilket han var ked af. Engang havde man skullet holde S-B, for at blive medlem.

Valg: genvalg af Bent Rasmussen, Hans Larsen og Lissie Christensen.

Optagelse af nye medlemmer:

Egon Stephansen havde skriftligt indstillet: Anders Helleskov, Aulum med begrundelse

Carsten Klick havde skriftligt indstillet: Poul Erik Hansen, Væggerløse,

Efter morgenmaden kørte vi til Den gamle By, hvor vi skulle have en guidet rundvisning af Møntmestergården, som vi for 5 år siden så den spæde begyndelse til. Den er nu færdig udvendig, men forventes ikke helt færdig før om 4-5 år. Det så også ud til at være noget af et puslespil. Huset blev anvendt i sin tid, fra 1683, til bolig for møntmestrene. Materialerne har ligget i et træskur siden 1944, så det er kun ca. 70 %, der kan anvendes igen. Det var de orig. teglsten fra Tyskland, men der er intet inventar bevaret. Af hensyn til brandsikkerheden, var der sket flere ændringer ved genopførelsen. Vi startede besøget på loftet, hvor der stod modeller i flere montre, ligesom der var orig. prøver på mursten, teglsten og smedearbejde bl.a. søm. Foreløbig er anvendt 60 mill.

På 1. sal, der ikke var helt færdig, så vi meget brede gulvbrædder, der var spidslagt, d.v.s. modsat, så der ikke var noget spild. Man havde afdækket nogle af de farver der gennem årene havde været anvendt. Der var lavet en kopi af et køkken med franskantikglas i vinduerne. Der var åbent ildsted og en trævask med en spand under.

I stueetagen var loftet malet blå med store fugle og skyer. Den blå farve ville senere blive grå. Det var dog kun en kopi af loftet.

I kælderen var der ikke så højt til loftet, det var blevet ændret. De 15m² ølands-klinker var fundet i en kirke på Fyn. Det orig. køkken havde været i kælderen. Gulvet bestod af kantlagte mursten.

Det er egentlig svært at beskrive en sådan rundvisning. Det er jo ikke de samme ting, der interesserer alle.

Man fik dog det indtryk af guiden, at det da vist var hans livsdrøm, han var i gang med.

Derefter kørte vi til Vestereng skydebane til afsluttende frokost.

I år var der kun én bil, der ringede efter hjælp. Det tyder da på, at vi er ved at finde ud af at køre i kortege!

Kaj Muhlig havde med hjælp fra Jens Ernstsens arrangeret et flot Ta selv frokostbord med sild, pålæg og ost.

Bent Rasmussen udtalte afsluttende, at det havde været et pragtfuldt møde i alle retninger. Han var imponeret over datidens håndværkeres arbejde og kunnen ved opførelse af den oprindelige Møntmesterbolig i 1683.

Takkede Kaj Muhlig for et godt stævne og overrakte ham en flaskegave.

Bent Rasmussen motiverede et leve for Skydeidrætten i Danmark.

Lissie Christensen