

2008

SKYDEIDRÆTTENS VENNER's stævne i Odense
den 15.-16. sep. 2008

Formanden bød velkommen til de 28 medlemmer, der var mødt. Desværre var der 2 afbud. Han redegjorde for klubbens historie og virke gennem årene, indtil man i 2003 fandt stedet her og fik etableret et godt anlæg. Han redegjorde for dagens skydning, der skulle foregå til lerduer.

Efter kaffebordet deltes man i 2 hold. Der var ikke ret mange, der havde prøvet at skyde lerduer før.

Efter at skydestillingen var demonstreret, fik man eet prøveskud.

Der skulle skydes til "højreduer", d.v.s. en lille sort underkop kommer drønende ind fra venstre. Hvis man sigtede foran den, kunne man være sikker på at ramme! Det viste sig at være lidt svært. Man skulle jo først finde den i luften og så gå foran den. Det var jo heller ikke kal. 22, der blev brugt, men rigtige patroner, så tilbageslaget var voldsommere, end jeg havde regnet med. Standpladsen er 2 fliser.

Den anden skydning var til "bagduer", d.v.s. at de fløj lige op i luften. Der skulle sigtes direkte på duen. Umiddelbart skulle man tro, at det så ville være lettere, men det var det ikke. I disse såkaldte "jagtskydninger" benævnes våbnet en bøsse. Det var langt fra alle, der fik ram på duerne, men vi morede os godt og det var velgørende at prøve noget nyt.

Efter disse strabadser blev vi indkvarteret på Midtfyns Fritidscenter i Ringe.

Da middagen var overstået, var der præmieoverrækkelse.

Kl. 1: Anders Christensen
Mogens Nielsen

Kl. 2: Bendt Rasmussen
Arne Christensen

Kl. 3: Lissie Christensen
Sv. Aa. Rasmussen

Trøstpræmie: Jørgen Pedersen

Snapseskydningen, der blev skudt på "bagduer", blev vundet af Kjeld Hansen.

Årets fødselærer: Poul Erik Hansen, Kjeld Hansen, Leif Rump og Niels Boje, fik hver en fl. rødvin.

Generalforsamlingen startede.

Sv.Aa. Rasmussen blev valgt til dirigent.

Formanden udtalte mindeord over Bjørn Scheibye og Niels Langbo, der begge havde været trofaste medlemmer i mange år. Han udtalte Et Året være deres minde.

Formanden bød derefter velkommen til de 2 nye medlemmer, der var med for

første gang.

Under beretningen udtalte formanden, at der jo ikke var sket så meget siden sidste gang. Til næste år er det 35. gang, stævnet skal afholdes. Han kunne iøvrigt godt tænke sig en kontingentstigning. Han takkede Hans Larsen, der var den bærende kraft i foretagendet. Takkede iøvrigt alle, der havde hjulpet i årets løb og ved dette stævne.

Lissie redegjorde for fødselsdagslisten.

Det blev vedtaget fremover at betale 300 kr. i kontingent.

Hans Larsen havde fremsendt forslag om Henning B. Clausen som nyt medlem. Han motiverede forslaget.

Bent Rasmussen foreslog Kaj Vangsgaard som nyt medlem. Han motiverede ligeledes forslaget.

Ingen havde indvending mod de foreslåede, såfremt de var interesserede. Formanden ville kontakte de pågældende.

Arne Christensen tilbød at Aarhus kunne afholde næste års stævne.

Skive var måske interesseret i 2010.

Bent Rasmussen, Hans Larsen og Lissie Christensen blev genvalgt.

Formanden takkede dirigenten, hvorefter generalforsamlingen sluttede.

Efter morgenmaden besøgte vi Militærhistorisk Samling, der har til huse i en tidligere herregård. Museet var i 3 etager opdelt i mange små rum. Guiden Verner Petersen fortalte livligt og engageret om de fine samlinger i de forskellige rum. Museet omhandlede mest Fynske Livregiment, men der var også afdelinger for frihedskampen, soldater udsendt i Nato-, FN- eller EU-regi, hjemmeværnsregionen, soldater, der efter 2. verdenskrig forrettede tjeneste i den engelske hær. Der var uniformer og faner i massevis. Det er ikke let at referere fra en sådan samling, men der var noget for enhver smag. Det var ganske interessant og rundvisningen tog et par timer.

Tilbage i klubhuset stod Jonna Nielsen og Else Hansen for en dejlig frokost.

Formanden afsluttede stævnet og syntes det havde været et par gode dage. Han havde nydt at opleve os med bøsserne. Han overrakte flaskegaver til hjælperne under stævnet og motiverede sluttelig Et Leve for Dansk skydning og for Skydeidrættens Venner.

Et virkelig godt stævne var slut. Vi vil have mange gode minder med derfra samt nogle store blå mærker og ømme skuldre.

Lissie Christensen