

Skydeidrættens Venner's møde i Skive den 8 – 9 september 2010

Så har vi været i Skive. Byen med de utrolig flotte rundkørsler.

Der var tilmeldt 30 deltagere, men desværre var der flere afbud på grund af sygdom.

Vi startede med kaffebord, hvor formanden bød velkommen.

Hardy Larsen redegjorde for stævnets forløb.

Skydningen begyndte, der var elektronisk markering (Kongsberg System). Det var i øvrigt et dejligt skyttecenter med alt,hvad der hører til og med en vældig god beliggenhed i udkanten af Skive.

Efter et par hyggelige timer flyttede vi ind på det meget moderne Hostels vandrehjem.

Derefter retur til skyttecentret, hvor en dejlig middag ventede.

Formanden overrakte 1 fl. rødvin til de fødselarere med runde fødselsdage, der var mødt.

Præmier for de afholdte skydninger blev uddelt.

- Kl: 1: 1. Hardy Larsen
- 2. Hans Larsen
- 3. Poul Erik Hansen

- Kl: 2: 1. Arne Leth
- 2. Egon Stephansen
- 3. Arne Christensen

- Kl: 3: 1. K.O.Andersen
- 2. P.J.Johansen
- 3. Kaj Muhlig

Snapseskydningen blev vundet af Arne Christensen.

Henry Hove havde som sædvanlig skænket en gave. I år valgte man at trække lod. Den tilfaldt Niels Boje.

Generalforsamlingen startede.

Formanden udtalte mindeord over Anders Christensen og udtalte et Æret være hans minde.

K.O.Andersen blev valgt til dirigent.

Formanden aflagde beretning, men der var ikke sket så meget. Overbragte hilsener fra Bent Johansen, Kaj Vangsgaard, Sv.Aa. Rasmussen, Jørgen Pedersen, Per Schultz og Herman Larsen. Omtalte at Lissie gerne ville nøjes med at skrive fødselsdagshilsenerne og overlade flaskeindkøbet til formanden.

Girokortene var i år udstedt på fastsatte 300 kr. Ville gerne have blanke girokort. Såfremt nogen ønskede at betale ekstra, ville det være rart.

Beretningen godkendt.

Økonomien blev som sædvanlig drøftet.

Lissie redegjorde for fødselsdagskassen og overdrog denne til formanden.

Følgende var indstillet som nye medlemmer: Johnny Johannson, Søllested, Thomas S. Jensen, Aarhus, Jens Peter Jensen, Randers, Henning Olsen og Regnar Nielsson, begge Odense.

Indstillingerne blev motiveret og diskuteret.

Forsamlingen gik ind for de indstillede.

Formanden ville kontakte de pågældende og høre, om de var interesseret i medlemskab.

Under eventuelt tilbød Anders Helleskov, at næste års stævne kunne afholdes i Vildbjerg. Det glæder vi os til.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden motiverede Et leve for DSU og skydeidrættens Venner.

Torsdag formiddag kørte vi alle til havnen inden besøget i Mønsted kalkgruber. Man havde nemlig kun kunnet få en guide kl. 11.30.

Vi havde en fortrinlig guide i Per Vegger. Undervejs til indgangen fortalte han meget levende om, hvordan man ,mænd, kvinder og heste, havde arbejdet i minen og om udviklingen i øvrigt. Der er ret mørkt i minegangene, dog med små lamper på jorden en gang imellem (ikke tit nok efter min mening). Underlaget er jo ikke helt jævnt. Nogle steder var der træbroer og et enkelt sted gik det temmelig lodret op, dog med et tov i væggen, så man kunne hale sig op. Vi var et par stykker, der var glade for den hjælp, vi fik på særlig vanskelige steder. Kort før udgangen og over den største af de underjordiske søer blev vist et lyshav, hvor kalkens og grubernes historie spejler sig i vandet. Der var dejlig musik og samtidig kørte en tegnefilm, der med en enkel hvid streg på sort baggrund viste mennesker og dyrs arbejde i minen. Der skulle være 60 km minegange. Vi skulle dog kun forcere 1700 m. Desværre så vi ingen flagermus.

Tilbage til Skyttecentret til frokost.

Formanden takkede for arrangementet, som havde været meget vellykket.

Han overrakte Hardy en flaskegave.

Der var stor ros og anerkendelse til Kirsten og Inga, der havde stået for samtlige måltider med hvad dertil hører med borddækning og ikke mindst opvask. De fik overrakt hver en flaskegave.

Formanden sluttede stævnet og motiverede Et leve for DSU og Skydeidrættens Venner.

Lissie Christensen

P.S. Hans Larsen efterlyser 2 ringbind med fotos fra de mange stævner. De er desværre blevet glemt ved et af de sidste stævner, måske i Randers Skyttekreds, Odense flugtskytteklub eller DSB/ASF, Aarhus. Vi håber ringbindene dukker op. De er meget værdifulde for Skydeidrættens Venner.