

2011

Skydeidrættens Venners stævne i
Vildbjerg 7.-8. sept. 2011

Der var mødt 28 medlemmer. Det er dejligt, at så mange støtter op om disse hyggelige møder.

I år var det Vildbjerg. Jeg indrømmer, at jeg ikke anede, hvor det var, da vi blev inviteret. Det viste sig at være et meget stort og flot idrætscenter.

Hans Larsen bød velkommen i Trehøje Skytteforenings lokaler. Han tog over, da Bendt Rasmussen havde meldt afbud efter et fald med et beskadiget ribben til følge.

Anders Helleskov bød også velkommen og fortalte om det flotte center og redede gjorde for arbejdet med indretning af den flotte elektroniske skydebane og redede gjorde iøvrigt for afvikling af stævnet.

Efter kaffebordet blev skydningen afviklet.

Derefter indkvartering og en dejlig middag.

Under middagen fortalte Bent Hedeskov om sin tilknytning til klubben. Han sørgede for træning af ungskytter 3 gange ugentlig. De unge mennesker kom alle steder fra. Hans baggrund var hans interesse for trænergerningen. Han havde taget de uddannelser, han kunne få i Danmark.

De 5 fødselarer, der var mødt, fik overrakt hver en flaske rødvin.

Generalforsamling:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

K.O.Andersen foreslået og valgt.

Pkt. 2. Beretning.

Hans Larsen mindedes Sv.Aa.Rasmussen, der havde været medstifter af Skydeidrættens Venner. Forsamlingen æredes hans minde.

Hans Larsen takkede Anders Helleskov for arbejdet med at tilrettelægge et sådant stævne. Saldoen på vores konto i DSU er p.t. 33.000 kr., hvilket gjorde, at dette stævne kunne afholdes på det vanlige grundlag. Han opfordrede forsamlingen til at abonnere på Skytte-Bladet. Han ønskede, at vi selv fik girokort, således, at såfremt nogen ville betale ekstra kotingent, kunne det gøres. Kontingentet er p.t. 300 kr. Der var tilgået 800 kr. i ekstra kontingent.

Under den efterfølgende debat oplyste Villy Olesen, at han havde betalt 400 kr. og spurgte, om de alle gik til Skydeidrættens Venner.

Børge Christensen foreslog, at man oprettede en bankkonto. Et ægtepar fik f.eks. 2 girokort; det ville så kunne spares.

Der udspandt sig så, som sædvanlig, en langvarig debat om kontingentbetaling. Flere syntes om ideen med en bankkonto.

Pkt. 3. Valg.

Bendt Rasmussen ville godt fortsætte endnu 1 år.

Genvalgt. Hans Larsen og Lissie også genvalgt.

Pkt. 4. Næste års møde.

Leif Rump oplyste, at han var ved at prøve at arrangere noget i København. Han havde dog ikke nogen endelig løsning endnu, men ville arbejde videre med sagen.

Skive Skytteforening var interesseret igen, hvis København ikke blev til noget.

Pkt. 5. Optagelse af nye medlemmer.

Jacob Grønbæk foreslået.

Ingen havde indvendinger.

Man ville spørge Jacob Grønbæk om han var interesseret.

Pkt. 6. Eventuelt.

Villy Olesen fortalte, at han før årsmødet i DSU havde indsendt lovforslag om mere indsigt med regnskabet. Han fik senere at vide, at forslaget var for sent indsendt. Efter en henvendelse til DSU fik han langt om længe et utilfredsstillende svar. Han spurgte forsamlingen, om han skulle indsende forslaget igen.

Forsamlingen gav sin tilslutning hertil.

Hans Larsen oplæste hilsener fra medlemmer, der havde været nødt til at sende afbud.

Hans Larsen efterlyste endnu en gang 2 mistede fotomapper. De var altid med til stævnerne, så medlemmerne kunne gennemgå dem. De var hårdt savnet.

Generalforsamlingen sluttet.

Præmieuddeling:

- Kl. 1. 1. Hans Larsen 99 p
2. Anders Helleskov 98 p
3. Kaj Vangsgaard 97 p
- Kl. 2. 1. Børge Christensen 100 p
2. Egon Stephansen 98 p
3. Villy Olesen 98 p
- Kl. 3. 1. P.J.Johansen 95 p
2. Kaj Muhlig 95 p
3. Herman Larsen 93 p

Snapseskydningen blev vundet af Hans Larsen med 100 p

Efter morgenmaden skulle vi til Ulfborg, hvorfra vi skulle med Naturbussen til området ved Vest Stadil fjord for at se naturen og årstidens dyreliv.

Denne tur til Ulfborg var ret speciel. Den gik ad grusveje mange km. Der var rigtig mange huller i vejen og der var rigtig meget vand i dem. Området, der var meget specielt, var forhåbentlig fredet.

Guiden på Naturbussen fortalte om den meget specielt indrettede bus. Den kunne meget, f.eks. var der kamera på taget. Når der var noget specielt at se, f.eks. en stor flok gæs på en mark, blev der taget billeder, der så blev vist på TV-skærme. Det virkede som om man selv holdt en kikkert. Vi så en del fugle og kørte på små, ikke offentlige veje.

Guiden var pragtfuld. Han kommenterede livligt og meget engageret det, vi kørte forbi og det med den herligste dialekt. Han viste billeder på skærmen om bekæmpelse af mårhunde. Vi så hans hund og ham indfange mårhunde. De får halsbånd på og sendes så ud i naturen igen. På den måde kunne man følge dem. Dette arbejde fik man indtryk af han gik meget op i. Man fik også en fornemmelse af, at det var en mand, der elskede sit job.

Efter denne rundtur på et par timer, kørte vi tilbage, denne gang ad asfalterede veje. Vi fik dejlig biksemad i skyttelokalerne.

Hans Larsen overrakte Anders Helleskov en flaskegave og sagde, at vi havde været glade for mødet her i Vildbjerg.

Den af Kaj Muhlig skænkede vandrepokal blev overrakt Anders Helleskov.

Leif Rump takkede Hans Larsen for den måde, han havde afviklet stævnet på. Det var gået godt, selvom han havde været alene om det. Han sendte en hilsen med hjem til Bent Rasmussen.

Det var et godt stævne i Vildbjerg. Tak for det.

Lissie Christensen