

2013

### **Skydeidrættens Venners' Stævne i Væggerløse den 9 – 10 Sep. 2013**

Bent Rasmussen bød velkommen til 22 fremmødte medlemmer, specielt til 3 medlemmer, der var med for første gang.

Svend Erik Hansen redegjorde for skydningen.

Efter et dejligt kaffebord arrangeret af Svend Eriks kone Karen, gik skydningen i gang. Der skulle skydes 10 skud på 50 m banen til konkurrencen og 10 skud til ”Snapseskydningen”.

Efter lidt socialt samvær, kørte vi til Marielyst, hvor vi blev indkvarteret på et meget lækkert sted med ferielejligheder, der hed ”Oldfruen”. Det var også der middagen skulle indtages.

Bent bød endnu en gang velkommen og håbede på en god aften med lige så god stemning som om eftermiddagen.

Der uddeltes rødvin til de 3 fødselarer: Poul Erik Hansen, Kjeld Hansen og Finn Scheibye.

Efterfølgende uddeltes Skydepræmier:

Kl. 1: Finn Scheibye

Kl. 2: Mogens Nielsen

Kl. 3: Børge Christensen

”Snapseskydningen” blev vundet af Mogens Nielsen.

Svend Erik havde udfærdiget en flot oversigt over de enkeltes placering i konkurrencen.

Generalforsamlingen startede.

K.O.Andersen valgtes til ordstyrer.

Bent aflagde beretning. Han overbragte hilsener fra de medlemmer, der af forskellige årsager havde været forhindret i at møde. Han omtalte økonomien. Det stod rigtig godt til. Stævnet i dag kostede 25.000 kr. hvilket må siges at være billigt taget i betragtning at der deltog 22 personer med overnatning og fuld forplejning. Der var således ca.21.000 kr. tilbage.

Lissie oplyste, at der var sendt 8 fødselsdagshilsener.

Valg: Genvalg til alle.

Næste års møde : København blev endnu en gang drøftet, men man tror egentlig ikke , det kan lade sig gøre.

Det kom frem , at Niels Boje sidste år havde foreslået Randers.

Hans Larsen kontaktede telefonisk Niels Boje, der sagde, at han gerne ville,men hans situation lige nu taget i betragtning, gjorde, at det ikke var så godt lige nu.

Stig Bjerregaard tilbød at afholde næste stævne i Kolding. Det lød godt,så det blev vedtaget.

Der var ikke kommet forslag til nye medlemmer. Der var heller ingen , der havde meldt sig ud.

Arne Christensen overbragte en hilsen fra Freddi Thomsen.

Ingen havde noget på hjerte under Eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede.

Bent motiverede Et Leve for DSU.

Efter morgenmaden begav vi os til Middelaldercentret. Det var rigtig interessant. Der var guide på de førsforte 45 min., hvor vi så forskellige huse ind- udvendig, skibe

og en arbejdende smedie, der bl. a. kunne fremvise våben, som de så ud i 1400 tallet. Folk var iført dragter fra den gang og det var hyggeligt med flere flokke gæs. Jeg så også 3 forskellige katte. Vi overværede Blideskud og var imponeret over, hvor højt op i luften stenene kom. I en pause havde vi fundet en meget mørk krostue, hvor der blev serveret forskelligt ølbryg. Vældig hyggeligt, når øjnene først havde vænnet sig til belysningen.

Sluttelig oplevede vi en drabelig ridderdyst.

Der var afskedsfrokost på skydebanen, hvor Bent takkede for et fuldendt arrangement. Det havde været et par dejlige dage trods vejret. Der blev overrakt flaskegaver til Svend Erik og til Karen for deres store indsats. Der var også rødvin til de 2 hjælpere på skydebanen.

Hans Larsen oplyste, at han igen havde talt med Niels Boje, der havde oplyst, at han i mellemtiden havde haft kontakt med Jens Peter Jensen, der er formand for Randers Skyttekreds. Det kunne godt lade sig gøre at holde et stævne i Randers.

Den af Kaj Muhlig udsatte vandre pokal blev overrakt Svend Erik Hansen.

Bent udbragte Et Leve for DSU og Skydeidrættens Venner.

  
Lissie Christensen